

**HART**  
voor  
KINDEREN



**NIEUWSBRIEF**  
December 2024

# HART VOOR KINDEREN IS WERKZAAM IN DE VOLGENDE LANDEN:



ZUID-AFRIKA ♥ TANZANIA ♥ HAÏTI ♥ OEGANDA ♥ ESWATINI (SWAZILAND) ♥ LESOTHO  
BOSNIË ♥ CHINA ♥ SRI LANKA ♥ MALAWI ♥ INDIA ♥ SURINAME ♥ POLEN ♥ TOGO  
OEKRAÏNE ♥ FILIPIJNEN ♥ NEPAL ♥ MOZAMBIQUE ♥ MADAGASKAR ♥ MEXICO ♥ EGYPTE

# Liefde is blij zijn – Alles wordt nieuw...

## Voorwoord



studerende, zingende en vooral lachende, vrolijke kinderen. Daar word ik blij van.

Waar ik ook zo blij van kan worden is dat deze kinderen veiligheid mogen ervaren.

Veel van de kinderen die we opvangen zijn bang om zich te hechten, bang om opnieuw verlaten te worden. Kinderen zijn totaal afhankelijk van hoe wij als ouder optreden. Als wij geen veiligheid, zekerheid en liefde geven raken zij ervan overtuigd dat niemand werkelijk van ze kan blijven houden om wie ze zijn. Dat zij het niet waard zijn om van te houden. Daarom kan ik u niet genoeg bedanken voor



Niet lang geleden hoorde ik een liedje gezongen door kinderen.

De tekst is zo mooi dat ik graag wat zinnestjes daaruit met u deel:

‘Liefde is blij zijn, een arm om je heen  
Liefde is lachen, is nooit meer alleen.

Liefde is lopen, mijn hand in jouw hand.  
Liefde is samen, is spelen als een kind.  
Liefde is amen, is wolken, is wind.

Liefde is leven, je ademt weer op.  
Liefde is geven, is leven met God.’

Zonder uw liefde zou Hart voor Kinderen niet bestaan. Dankzij uw liefde krijgen heel veel kinderen die in zeer kwetsbare omstandigheden leven nu genoeg eten en drinken om zich te concentreren op schoolwerk. Zonder uw liefde zouden ze niet eens naar school kunnen. Door uw liefde krijgen de kinderen ook kleding en medische zorg.

Ik krijg zeer regelmatig de leukste filmpjes toegestuurd van spelende,

de liefde die u geeft. Uw liefde is zo waardevol dat ik daar niet genoeg woorden voor kan vinden.

Ook deze nieuwsbrief hebben we weer gevuld met heel veel foto's van blije kinderen om u te bemoedigen. De impact van uw hulp en ondersteuning is geweldig waardevol en gaat veel verder dan we misschien wel denken.

Aandacht en liefde geven heeft hetzelfde effect als wanneer je een steen in het water gooit. Zoals de cirkels op het water groter worden, zo mag de liefde groeien en levensverandering bewerken.

Liefde voor de kinderen en liefde voor u wens ik u toe deze kerstdagen en voor het nieuwe jaar.

*Erna Neuteboom*

Erna Neuteboom  
Initiatiefnemer



## INHOUDSOPGAVE

4

Honger is verschrikkelijk



10

Update kinderdorp in Masuliita



18

Bakkerij voor Haïti



21

Prinsen en prinsessen



MERRY CHRISTMAS  
&  
HAPPY NEW YEAR

3

# HONGER is VERSCHRIKKELIJK!

En er is zoveel honger in deze wereld...

Laten we ons voedsel delen en help mee aan onze kerstactie om **2.000 voedselpakketten** uit te delen.

**KERST:**  
HET FEEST  
VAN DE  
LIEFDE

Met één voedselpakket van € 50,00 kunnen we een groot gezin met kinderen een maand lang te eten geven.

**SAMEN VELE DUIZENDEN KINDEREN ETEN GEVEN!**

Helpt u alstublieft mee? Heel hartelijk dank voor uw hulp!

Maak uw gift over naar  
Hart voor Kinderen:  
**IBAN NL41 INGB 000.000.4520**  
O.v.v. kerst voedselpakket  
Of ga naar  
[www.hartvoorkinderen.nl](http://www.hartvoorkinderen.nl)

**MET EEN VOEDSELPAKKET  
BEZORGT U HEN EEN  
ONVERGETELIJKE KERST!**

**HART**  
voor  
KINDEREN

Volg ons op **facebook** of vraag onze email nieuwsbrief aan of scan de **Qr code** voor een donatie.



# Is voedsel **VERSTREKKEN** wel **DUURZAAM**?

Door Louis Pool

'Honger is verschrikkelijk...' is het thema van onze Hart voor Kinderen jaarlijkse voedselacties. Ik hoorde laatst een interessante opmerking van iemand die het idee van voedsel verstrekken niet erg duurzaam vond. Hij zei: 'Je geeft ze vandaag te eten en morgen staan ze er weer... Je kunt je geld veel beter investeren in onderwijs...'

Ik ben met die vraag rond blijven lopen tot ik in diezelfde week iemand uit Lesotho (Afrika) sprak die me vertelde hoe erg het is wanneer je hongerlijdt. Ze vertelde me dat als je aan honger lijdt je tot niets komt. 'Honger is het einde van alles' zei ze. Er komt niets uit je handen want je bent alleen maar bezig met de gedachte hoe kom ik vandaag aan eten? Waar kan ik voor eten terecht...? En in de landen waar voedsel nodig is, kun je je zoals in Nederland niet even melden bij de voedselbank. Zelfs in Nederland kennen we de voedseluitreiking aan kinderen: zonder ontbijt geen onderwijs...

In Afrika worden meer dan 24 miljoen mensen getroffen door honger, ondervoeding en watertekorten. Malawi, Zambia, Zimbabwe en Namibië hebben de noodtoestand uitgeroepen. Ook in andere delen van de wereld bestaat er om wat voor reden dan ook honger. Dat kunnen we allemaal regelmatig lezen in de kranten.

Het voedseltekort is zo groot dat ik tot mijn verbazing las dat de regeringen in Zimbabwe en Namibië besloten hebben om 200 olifanten af te maken. Dat doet men dan om twee redenen: te veel olifanten halen voedsel weg op de plaatsen waar ze zijn (een olifant kan 200 kg voedsel eten per dag) en 200 olifanten doden komt neer op 57.000 kg vlees om de honger van mensen te stillen...

Het begrip duurzaamheid wordt tegenwoordig veel gebezigd vandaar dat ik de definitie nog eens heb opgezocht. De uitleg is als volgt. Het gaat bij duurzaamheid over een verantwoorde omgang met de natuurlijke leefomgeving. Wat zou trouwens de uiterste consequentie zijn van géén actievoeren voor hen die hongerlijden? Zo natuurlijk is dat niet. Daar wil je met de kerst toch niet aan denken?



Nee, voedsel geven is levensreddend! En dat past bij de missie van Hart voor Kinderen: het verschil willen maken tussen **niets en iets**... Met eten krijgen we hen die hongerlijden weer aan de gang... Zo hebben wij in de Corona periode maandenlang voedsel verstrekt aan onze kinderen en mensen waar wij ons verantwoordelijk voor voelen. We hebben toen ontzettend veel voedselpakketten uitgedeeld in die periode! Was het om niet? Beslist niet! Wat horen wij vaak dat het levensreddend was en is.

Pas als de honger in enige mate gestild is heb je weer ruimte om over andere dingen na te denken. Na onze hulpverlening op het terrein van primaire levensbehoeften zoals schoon water en voedsel komt ons programma voor scholing om de hoek kijken. Trouwens elk kind dat naar school kan gaan krijgt daar ook de noodzakelijke maaltijden. Tenslotte bieden we hulp tot zelfredzaamheid. Dat alles doen we in nauwe samenwerking met betrouwbare lokale partners in de landen waar wij helpen.

Onze koning Willem Alexander deed in zijn kersttoespraak op 25 december 2021 de volgende uitspraak: Een mooi Joods gezegde luidt: als je één leven hebt gered, heb je de mensheid gered.

We hopen dat u ook dit jaar mee doet met onze actie voor 2000 voedselpakketten! (Zie pagina 4)

**Kerst is het feest van geven... Laten we vooral in deze periode leven schenken en levensreddend bezig zijn in de kwetsbare omstandigheden van anderen...**

HELE GEZEGENDE KERSTDAGEN EN  
VOOR 2025 EEN HEEL GELUKKIG NIEUW JAAR!



*Want toen Ik honger had,  
hebben jullie Mij  
te eten gegeven.*

Matt. 25:35



Toen Ik dorst had,  
hebben jullie Mij  
te drinken gegeven.

Matt. 25:35



**ALVAST HEEL  
ERG BEDANKT  
VOOR UW  
HULP!**





**U DROOMT OP EEN MATRAS**

**ZIJ DROMEN VAN EEN MATRAS**

Elk jaar voeren wij onze hulpactie 'U droomt op een matras, zij dromen van een matras'

Heel veel volwassenen, laat staan kinderen hebben nog nooit op een matras geslapen. Ze slapen gewoon op de grond, soms op een stukje karton, plastic of wat oude lappen.

Muskietennetten blijven belangrijk om malaria te voorkomen. Nog altijd een ziekte waar honderdduizenden kinderen aan sterven.

Een matraspakket bestaat uit een matras, deken en muskietennet.

**VOOR EEN BEDRAG VAN € 25 KUNNEN WE  
DE KINDEREN EN HUN FAMILIE IN OEGANDA  
VAN EEN MATRASPAKKET VOORZIEN.**

Wij hopen van harte dat u mee wil doen om ook dit jaar weer vele matraspakketten te kunnen uitdelen. Wat zou dat in de kersttijd een mooi moment zijn.

*p.s. Meestal slapen er meerdere kinderen op één matras dus heel veel blijde kinderen!*

**DOET U  
MEE?**



# Update Kinderdorp

## Beste donateurs,

We zijn erg blij u te kunnen vertellen dat de acht nieuwe klaslokalen afgebouwd zijn. Deze extra klassen zullen de capaciteit om meer leerlingen te huisvesten aanzienlijk vergroten en zeker zorgen voor een verbeterde leeromgeving.

In lijn met ons streven naar deskundig onderwijs, zijn we van plan om één van deze klaslokalen om te bouwen tot een volledig functionele bibliotheek en een ander tot een computerlokaal. Deze faciliteiten zullen een cruciale rol spelen in het verbreden van de toegang van onze studenten tot educatief materiaal en hen de essentiële digitale vaardigheden bieden die nodig zijn in de huidige wereld.

Op dit moment zullen zo'n 331 kinderen en hun onderwijzers gaan profiteren van deze nieuwe voorzieningen. Om deze visie volledig te realiseren, zijn we nog actief op zoek naar financiering van de benodigde middelen en apparatuur voor zowel de bibliotheek als het computerlokaal. Mocht u het op uw hart hebben ons te helpen om een levendige en stimulerende leeromgeving te creëren die groei bij onze studenten bevordert, dan houden we ons van harte aanbevelen.

Hartelijk dank dat u deel uitmaakt van deze spannende reis! (Red.: 'Zie de droom reikt verder' op pagina 13)

Ronald Ubuule



Onderstaand vindt u de foto's die we tijdens het bouwproces hebben gemaakt van de basisschool.



# in Masuliita, Oeganda

DE DROOM REIKT VERDER...



VOOR



Huidige situatie

## MULTIFUNCTIONELE RUIMTE

Soms de regen dan weer de hete zon in Oeganda maken het nodig dat er voor de leerlingen een **multifunctionele hal** wordt gebouwd. De hal zal ook fungeren als de belangrijkste examenlocatie, wat een vereiste is van de Uganda National Examination Board. Zonder dit gebouw kan het dorp geen zitplaatsnummer van de overheid verkrijgen, wat essentieel is.

Daarnaast kan de hal worden gebruikt voor zondagse diensten en andere optredens. Ook kan de hal worden omgevormd tot eetzaal, wat de leerlingen iedere dag een comfortabele en hygiënische omgeving biedt om van hun maaltijden te genieten. Verder zou een schoolwinkel binnen de hal leerkrachten de mogelijkheid bieden om essentiële benodigdheden aan te schaffen, waardoor de noodzaak om het dorp te verlaten wordt geëlimineerd. De multifunctionele hal zou niet alleen de algehele leerervaring voor de kinderen verbeteren, maar ook een centraal punt creëren voor diverse activiteiten in het dorp.

NA



Toekomstige multifunctionele hal

## GEREALISEERD TOT NU TOE:

- ♥ Het land bouwrijp maken
- ♥ Aanleg waterput
- ♥ Omheining land
- ♥ Aanleg elektriciteitscentrale
- ♥ Bouw kleuterschool
- ♥ Productie waterpomp
- ♥ Wachtershuisje
- ♥ Opslag water en distributie
- ♥ Bouw basisschool
- ♥ Slaapzalen meisjes
- ♥ Slaapzalen jongens
- ♥ Verblijf voor onderwijzers
- ♥ 31 man personeel waaronder 19 leerkrachten
- ♥ 331 kinderen gaan inmiddels naar de kleuter- en basisschool



## NOG TE REALISEREN: HELPT U MEE?

- ♥ Multifunctionele hal
- ♥ Receptie en administratie
- ♥ Gezondheidscentrum/ Kliniek



BOUWT U MEE?

Scan de QR-code en  
doneer een steen  
via onze website

WWW.HARTVOORKINDEREN.NL



# HELP EEN KIND

## NAAR SCHOOL



Onderwijs is **DE kans** om de cirkel van armoede te doorbreken. Daarom is het zo belangrijk dat kinderen in ontwikkelingslanden de kans krijgen op scholing. Al was het alleen maar vanwege vaak de enige maaltijd die de kinderen op een dag op school ontvangen. Onderwijs doorbreekt de cirkel van armoede...

### Schoolfonds

En er zijn nog zoveel kinderen in de landen waar wij werken die niet naar school kunnen puur omdat er gewoon geen geld voor is. Maar elk kind droomt ervan om later iets te kunnen doen of te worden.

Iedere keer als een kind naar school kan zijn ze ontzettend blij! Ze willen het de hele wereld laten weten. Zo ook Owen, een jongetje in Oeganda, die naar zijn moeder rende en riep **Mama, mama... ik heb een sponsor en mag naar school!** En de moeders kunnen hun geluk ook niet op. Zij willen het beste voor hun kind.

Helpt u mee om het verschil van niets naar iets te maken? Het verschil of een kind wel of niet naar school gaat? Helpt u mee aan ons schoolfonds van waaruit wij kinderen in diverse landen naar school helpen...? Iedere blijk van liefde door een donatie (incidenteel of structureel) van bijv. 10, 25 of 50 euro opent de wereld voor een kind...

*Scan de QR-code en doneer via onze website*



Onderwijs opent de wereld voor een kind...



# De droom reikt verder ...



## DANKBRIEF VANUIT OEGANDA

Beste mensen van Hart voor Kinderen!

Wat worden we elke keer weer blij om van jullie te horen!

Wat een reis heeft de Heer ons laten maken om het Hart voor Kinderen Kinderdorp in Masuliita te ontwikkelen. Het was in het begin ontzettend spannend, maar als we nu terugzien danken we God voor waar we nu zijn. Het zou echt een eer zijn voor ons allemaal om aan het einde van onze reis getuige te mogen zijn van de voltooiing van dit prachtige dorp.

We hebben nu nog maar drie gebouwen over om te bouwen van het oorspronkelijke plan!

1. Een gezondheidscentrum voor de zieke kinderen en de community
2. Een klein administratiekantoor
3. Multifunctionele hal (voor kantine, afnemen van examens en kerkdiensten op zondag)

We zullen de groeten doorgeven aan de rest van ons team en natuurlijk de kinderen.

Namens onze familie (de Buules) willen we jullie als Hart voor Kinderen team en al jullie donateurs bedanken voor jullie onvermoeibare inzet en donaties. Op deze manier hebben prachtige zielen een plek gevonden waar ze kunnen leren. Dit geldt niet alleen voor de kinderen die naar school gaan, maar voor de hele gemeenschap. We houden van jullie en koesteren onze vriendschap.

Moge God voor jullie en jullie families zorgen.



Madina  
en Ronald  
Ubuule



Gezondheidscentrum

Scan de QR-code en  
doneer een steen  
via onze website

## WIE HELPT MADINA EN RONALD VERDER MET EEN BIJDRAGE VOOR HET GEZONDHEIDSCENTRUM?

Het kinderdorp heeft heel dringend de behoefte aan een gezondheidscentrum. De 331 kinderen en 38 medewerkers van de school hebben geen toegang tot basisgezondheidszorg op de locatie. Wanneer een kind ziek wordt, gaat er kostbare tijd verloren met het reizen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, dat vaak overvol en ver weg is. Zo'n vertraging in de behandeling kan levensbedreigend zijn voor kinderen.

**Dit gezondheidscentrum krijgt een multifunctionele functie.**

Bovendien zou een kliniek in het dorp de hele gemeenschap ten goede komen door broodnodige gezondheidsdiensten te bieden aan degenen die momenteel geen toegang hebben.

Men wil in Masuliita graag zo spoedig mogelijk beginnen. De bouwkosten bedragen € 72.000. Inmiddels mochten we een gift van €10.000 ontvangen. **Dan resteert er nog een bedrag van € 62.000.**



# KINDERDORP REHOBOTH



In Zuid-Afrika ondersteunt Hart voor Kinderen dankzij uw donaties meerdere pleeggezinnen in diverse delen van dit grote land.

Het kinderdorp Rehoboth gelegen in de heuvels van Port Shepstone ondersteunt zo'n 80 kinderen in gezinshuizen van 5 kinderen per huis met een lokale pleegmoeder. De zorg is intensief. Veel kinderen komen zwaar getraumatiseerd aan en de meeste kinderen zijn HIV geïnfecteerd. De pleegmoeders zorgen voor deze kinderen alsof het hun eigen kinderen zijn.

De kinderen krijgen naast voedsel, kleding, onderwijs en medische zorg ook passende therapie zoals logopedie, ergotherapie, fysiotherapie, psychotherapie en speltherapie om de trauma's te verwerken.

## ZONNEPANELEN

In onze vorige nieuwsbrief vertelden we u al even over de grote problemen met de elektriciteitsvoorziening in Zuid-Afrika. Het komt zelfs voor dat men wel 6 tot 12 uur zonder elektriciteit zit op een dag. Vandaar onze bijdrage voor zonnepanelen. Op deze manier is men niet meer totaal afhankelijk van de landelijke stroomvoorziening. Het kantoor, een multifunctioneel gebouw en de school op dit kinderdorp werden voorzien van de stroom van zonnepanelen.

Voor alle huizen zijn er ook gloeilampen met ingebouwde batterij gekocht. Wanneer de elektriciteit uitvalt blijft er toch wat licht in de huizen.

## Gasfornuizen

Het was ook nodig om alle gezinshuizen te voorzien van een gasfornuis. Gas is goedkoop en nodig om wanneer het al vroeg donker is of wanneer de stroom uitvalt toch te kunnen koken.

We kregen heel wat foto's doorgestuurd van het hele proces. Onze partners op het kinderdorp laten u weten heel erg dankbaar te zijn voor alle ondersteuning.



## Van hulpeloze peuter tot ultramarathonloper

Maak kennis met Gamso, op 2-jarige leeftijd kwam hij op het Rehoboth Kinderdorp wonen. Hier kreeg hij van de artsen te horen dat hij misschien nooit goed zou kunnen lopen.

Nu hij 24 jaar oud is, rent hij zelfs ultramarathons en breekt nog steeds zijn persoonlijke records! Dit jaar ging hij opnieuw de ultieme uitdaging aan: de Comrades-race, meer dan 85 km.

Maar hij rent niet alleen voor zijn eigen glorie, hij rent om iets terug te geven. Met elke stap zamelt hij geld in voor het huis dat hem ooit onderdak bood.

Gamso woont inmiddels zelfstandig niet ver van het kinderdorp en is daar werkzaam als klusjesman. Hij is een voorbeeld voor de kinderen op het dorp.





## EEN VERDRIETIG BERICHT

Onze pleegmoeders eren wij voor het prachtige werk dat zij doen voor de veelal getraumatiseerde kinderen die zij in hun gezin opnemen. Zij zijn degenen die dag en nacht en jaar in en jaar uit deze kinderen met heel veel liefde en inzet verzorgen.

## Pleegmoeder Doris is plotseling overleden

Zo heeft pleegmoeder Doris 15 jaar lang met heel veel liefde voor de kinderen van 'ons' 'House of New Horizons' gezorgd.

Dankzij haar hebben 'haar' jongens jarenlang heel veel liefde en goede zorg en een stabiele thuissituatie gekregen. Doris heeft een geweldige impact gehad op het leven van de jongens die haar werden toevertrouwd. De kinderen hielden echt ook zoveel van haar.

Op enig moment voelde zij zich niet lekker en terwijl men in het ziekenhuis nog onderzocht wat er aan de hand was, overleed ze plotseling. Intens verdrietig. Ons oprechte medeleven gaat dan ook uit naar de biologische familie van Doris en

naar haar pleegkinderen. Haar rol als pleegmoeder was wonderbaarlijk. Ze creëerde een liefdevol gezinshuis voor kinderen die anders geen tweede kans hadden gekregen. We zullen haar herinnering koesteren wetende dat haar werk betekenisvol en een getuigenis van Gods liefde was.

We vragen uw gebed voor de kinderen die dit verdriet moeten verwerken en die moeten wennen aan een nieuwe pleegmoeder.



## RENOVATIE WERKZAAMHEDEN

Drie van de huizen waar onze pleeggezinnen wonen in Zuid-Afrika moeten nodig worden gerenoveerd. De huizen worden al vele jaren intensief gebruikt en dan ontkomen we op een bepaald moment niet aan de nodige onderhoudswerkzaamheden. Dankzij uw bijdragen kan men aan deze klus beginnen.

**DANK U WEL!**



# EEN HART VOL LIEFDE WIL DELEN....

Hoe verdrietig en machteloos is het wanneer een kind geen moeder meer heeft of wanneer je als moeder niet in staat bent je kind naar school te laten gaan. Ik ben zelf moeder, en mijn hart breekt bij de gedachte dat er niemand zou zijn die in zo'n situatie voor mijn kinderen zou willen zorgen.  
Kinderen hebben liefde, zorg en onderwijs nodig.



**HELPT U MEE?**

Voor 30 cent per dag (9 euro per maand) helpt u mee in de zorg voor verlaten en kwetsbare kinderen zodat ze onderwijs, drie maaltijden per dag, een bed, kleding, veiligheid en liefde krijgen. Doe mee en word een 'moeder' voor één van deze kinderen.

**Heel hartelijk dank!**



Scan de QR-code  
en doneer via  
onze website







# ONDERWIJS IS EEN SPEERPUNT IN ONZE HULPVERLENING

We mogen dankzij uw ondersteuning honderden kinderen naar school laten gaan. In Oeganda wonen de kinderen op school, krijgen ze 3 maaltijden per dag, kwaliteitsonderwijs en is de school echt hun thuis. Een fantastische kans op een betere toekomst voor deze kinderen en hun families.



Ook volwassenen kunnen onderwijs krijgen soms zelfs voor het eerst in hun leven. Er zijn op dit moment 26 vrouwen die een cursus volgen tot kapster en 8 vrouwen die het vak van naaister aan het leren zijn.

Inmiddels zijn er 5 kinderen die hun zogenoemde "PROM-party" mochten beleven. Een feest ter ere van het behalen van de middelbare school. Ze lenen dan prachtige kleding en worden flink in het zonnetje gezet.



## DONATEURSBEGELEIDING BIJ KINDSPONSORING

Als u een kind wil gaan ondersteunen ontvangt u natuurlijk een introductie cq. informatiepakket met tekst en foto's die iets vertellen van de achtergrond van het kind. (Zie foto) Bovendien ontvangt u jaarlijks een update van hoe het met 'uw' kind gaat. Zie ook de voortgangsrapportages...

## WE WILLEN U HARTELIJK BEDANKEN VOOR UW SUPPORT

voor al deze kinderen die stuk voor stuk uit zeer kwetsbare omstandigheden komen.  
U geeft ze de kans en hoop op een betere toekomst voor henzelf en hun families. Dank!!!!

Haiti verkeert al jaren in een grote crisis met politieke onrust en bendes die veel leed aanrichten. Moord, kidnapping en seksueel geweld zijn er aan de orde van de dag. Daardoor staat ook de voedselvoorziening onder grote druk. Bendes hebben de havens overgenomen en ook het vliegveld is regelmatig dicht waardoor er geen voedsel het land binnenkomt. Veel mensen hebben honger en honger is verschrikkelijk!

## EEN BAKKERIJ VOOR HAÏTI



In de bergen ver buiten het gewelddadige Port au Prince vandaan staat de school Ecole Soleil d'Hollande. Deze school is gelukkig nog open. De bendes zijn op enkele kilometers afstand blijven steken en trekken vooralsnog niet verder de bergen in.

Er zijn op dit moment 300 kinderen die hier naar school gaan. Dat is heel bijzonder en het geeft de omwonenden in Haïti veel hoop dat deze school kan doordraaien en toekomst biedt aan kinderen en hun omgeving.

Hart voor Kinderen is blij dat ze vanaf 2010 al heel veel ondersteuning aan kinderen in Haïti heeft kunnen verlenen. Dit keer kwam er een hulpvraag voor de bouw van een bakkerij-vakschool.

Elke ochtend krijgen de kinderen die naar school gaan twee boterhammen met pindakaas en in de middag een warme maaltijd. Daarmee komen de kinderen de dag goed door. Voor de schooldirectie is het een te zware opgave geworden om meerdere keren per week brood te kopen want dat is vrijwel nergens verkrijgbaar.

Mensen in de omgeving van deze school wonen op ver afgelegen plekken en kunnen vanwege de crisis nauwelijks eten kopen. Ze moeten uren lopen om eten te vinden.

De oplossing was de bouw van een bakkerij. Een mooi project met drie doelen:

- Elke dag twee boterhammen met pindakaas voor alle kinderen als ontbijt
- Elke dag brood te koop in de schoolwinkel voor de mensen in de omgeving
- Een deel van de leerlingen kunnen voor bakker doorleren.

**HET WAS DANKZIJ U MOGELIJK OM € 20.000 BIJ TE DRAGEN AAN DE BOUW VAN EEN BAKKERIJ OP HET TERREIN VAN DE SCHOOL.**



**DANK U WEL!!!**

# WATER EN KLEDING

Lesotho is een land volledig omsloten door Zuid-Afrika. Het is een arm land en meer dan de helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Veel kinderen kunnen niet naar school.

## Water is leven...

In het dorp Ha Raboetsi hebben we diverse malen mogen bijdragen aan kleding en schoeisel voor de kinderen waardoor ze naar school konden gaan.

Deze keer kregen we een hulpvraag om bij te dragen aan een waterproject. Helaas is er in het dorp Ha Raboetsi in Lesotho te weinig water.

Er is een nieuwe bron veiliggesteld, maar de kinderen en ouderen moeten een grote afstand bergop en afwaarts afleggen om bij het water te komen. In de winter kan het in Lesotho flink sneeuwen en is het behoorlijk koud. Wat zou het de mensen geweldig helpen als er een waterleiding aangelegd zou kunnen worden naar het dorp. De energie die daarvoor nodig is zal opgewekt worden door middel van zonnepanelen.



ER IS NOG 5.000 EURO NODIG.  
**HELPT U MEE?**

GA NAAR [WWW.HARTVOORKINDEREN.NL](http://WWW.HARTVOORKINDEREN.NL)

OF STORT UW BIJDRAGE OP

NL41 INGB 000 000 4520 O.V.V. LESOTHO.



**DANK U WEL!**



**VOOR DE KINDEREN IN MOTENG WAS HET MOGELIJK OM € 2.500**

**VOOR SCHOENEN EN KLEDING BESCHIKBAAR TE STELLEN. DANK U WEL!**

## Kleding

In een ander deel van Lesotho, de plaats Moteng, wonen en werken onze partners Hanneke en Thabang Mamooe.

Naast dat ze werkzaam zijn in een kerk ondersteunen zij ook dankzij uw donaties twee hele arme kleuterschooltjes.

Deze kinderen kregen onderwijs in een klein hutje zonder enig materiaal.



Inmiddels zijn er klaslokaaltjes opgeknapt en voorzien van tafels, stoeltjes, schoolborden, educatief speelgoed, knutselmateriaal en boekjes. De kinderen kregen bovendien schoolkleding.

Met de kerst is het in Lesotho gebruikelijk dat een kind voor in het volgende jaar een



nieuw stel kleren en schoenen ontvangt. Als de ouders dit niet kunnen betalen en een kind geen kleding krijgt dan is de schaamte groot en komen de kinderen hun hutje niet uit en kunnen ze niet naar school. Kinderen groeien nu eenmaal en onderwijs is zo ongelooflijk belangrijk. Zij hebben dit kerstcadeau dan ook hard nodig.

## Zomerkampen in de Oekraïne méér dan plezier alleen...

Afgelopen zomer was het mogelijk om voor een zomerkamp een bijdrage te geven voor vluchtelingenkinderen, kinderen uit tehuizen en kinderen uit zeer arme gezinnen in de Oekraïne.

Alle activiteiten op het zomerkamp waren erop gericht de lichamelijk, emotionele en geestelijke gezondheid van de kinderen te ondersteunen en te verbeteren.

De kinderen met hun oorlogstrauma's konden de oorlog even vergeten en hebben enorm genoten.

De kampactiviteiten bestonden uit:

- 4 gezonde maaltijden per dag
- Individuele aandacht, sociaal-emotionele steun en bemoediging
- Sporten, spelletjes, knutselen, koken
- Praktische levensvaardigheden leren
- Bijbelverhalen, christelijke activiteiten
- Contact en vriendschap met leeftijdsgenoten



## F I L I P I J N E N

### OPVANG, BEGELEIDING EN SCHOLING VOOR STRAATKINDEREN

Sunshine Corner is een hulpproject op de Filipijnen waar straatkinderen in 4 huizen van maximaal 12 kinderen met huisouders worden opgevangen. Veel van deze kinderen in de Filipijnen zijn getraumatiseerd en worden weggehaald uit de straatprostitutie.

Er is toezicht door maatschappelijk werk en de kinderen krijgen naast het nieuwe gezin natuurlijk ook onderwijs. Ze mogen hier net zolang blijven tot ze een studie of vakopleiding hebben afgerond.

We mochten Sunshine Corner namens ons schoolfonds en met dank aan onze donateurs een bijdrage voor deze mooie vorm van opvang geven.



## M A D A G A S K A R

### MIDDELBARE SCHOLING

Inmiddels mochten we diverse keren een bijdrage geven voor kinderen in Madagaskar. In het dorp Ambatomasina gaan 180 kinderen naar school. Naast het onderwijs is het ook heel belangrijk dat de kinderen te eten krijgen zoals een ontbijt en een warme maaltijd.



Stichting Fanampiana Sekoly Malagasy deden een succesvolle oproep tot donaties welk bedrag van € 5000 we via een verdubbelsactie met nog eens € 5.000 mochten verhogen. De donaties dragen bij aan het voortgezet onderwijs voor kinderen van 12 tot 17 jaar. In dit geval kwam onze bijdrage uit ons schoolfonds waarvoor we alle donateurs die daaraan een bijdrage leverden hartelijk danken.



### WIST U DAT...

Door het organiseren van onze zogenaamde 'verdubbeling' acties willen we bestaande hulporganisaties voor ontwikkelingswerk in het buitenland helpen bij het werven van donaties. De hulppartner waar we mee samen werken probeert dan zelf donaties te werven met het verhaal aan hun sponsors dat St. Hart voor Kinderen **elke euro zal verdubbelen** die zij inleggen. Het is toch mooi wanneer je je familie, vrienden en kennissen kunt vertellen dat **hun € 50 een bijdrage van € 100 euro waard is?**

## PRINSEN EN PRINSESSEN KINDERKAMPEN IN SURINAME

Suriname zucht letterlijk en figuurlijk onder de armoede in het land.

Dankzij de hulp van u als donateur was het mogelijk om een bijdrage te kunnen doen aan twee kinderkampen waar in totaal 130 kinderen zich voor even een prins of prinses mochten voelen.

De kinderen kwamen voornamelijk uit opvanginstellingen en erg arme gezinnen. Er stond van alles op het programma,

sportactiviteiten, knutselen, zwemmen en waterspelletjes, een speurtocht en een kampvuur. Het thema draaide om het leven van Jozef zoals daarover in de Bijbel geschreven is.

Gloria, bestuurslid van stichting Weid mijn Lammeren, liet ons weten: "De kinderen hebben zo genoten dat ze

niet meer naar huis wilden. Dank jullie wel voor jullie liefdevolle hulp. Gods zegen toegewenst in alles!"



## SWAZILAND / ESWATINI

## DONUTS EN LAPTOPS VOOR KINDEREN

Bulembu is een voormalig mijsdorpje in Eswatini (Swaziland) waar inmiddels 380 weeskinderen in kleine gezinnen van 4 à 5 kinderen met een verzorger een thuis hebben gekregen in de opgeknapte mijnhuisjes.

Twee sponsors uit Nederland met een groot hart voor dit hulpproject wilden hun 50-jarig huwelijksfeest vieren met een donatie voor de kinderen van Bulembu!

Als in het Kinderdorp Bulembu een kind jarig is dan krijgt dat kind en ook de andere kinderen uit het gezin waar de jarige woont een feestelijke traktatie: een donut.

Het is als hulpverleners niet makkelijk om voor zo'n extraatje hulp te vragen maar een kind is een kind en och, wat zijn de kinderen blij als ze zoiets lekkers krijgen en wat voelen ze zich dan jarig!

Deze twee lieve sponsors gaven maar liefst een donatie groot genoeg om voor een jaar lang op alle verjaardagen de kinderen op donuts te trakteren. Echt geweldig!!!

Er bleef zelfs nog geld over om voor de studie van de oudere kinderen in het dorp 3 laptops te kopen. Fantastisch!

Daarnaast is het ook mogelijk om iedere maand dit prachtige kinderwerk bij te staan met maaltijden.

Bruiloftspaar, nogmaals van harte gefeliciteerd met jullie 50-jarig huwelijksfeest en ongelooflijk veel dank!!!



## Nederlandse acties

Sommigen van u zijn heel vindingrijk. Zo hebben we de volgende ideeën al voorbij zien komen:

- ♥ Het is geweldig wanneer mensen op hun eigen verjaardag of jubileum in plaats van een cadeau voor zichzelf een donatie vragen voor kansarme kinderen. (zie pag. 21 over donuts in Eswatini)
- ♥ Zo krijgen we regelmatig een donatie van een donateur die haar uitgelezen boeken verkoopt voor het goede doel.
- ♥ Iemand schreef ons dat wanneer ze iets leuks koopt voor zichzelf, ze gelijk iets opzij legt voor voedselhulp aan kinderen.
- ♥ Wat denkt u van oud en buitenslands geld inwisselen voor het goede doel?
- ♥ U kunt natuurlijk ook in actie komen voor Hart voor Kinderen door een sponsor-marathon,

Om aandacht te vragen voor ons werk publiceren we in heel wat magazines en bladen over ons werk. Ook zijn we met tv-spotjes bijv. bij de tv-zender Family7 of TV West te zien.

Maar wat is het bijzonder wanneer we reacties uit het land krijgen van allerlei mensen die zelf acties voeren om ons werk te steunen. Fantastisch!!!

sup-wedstrijd of een benefiet-concert te organiseren.

- ♥ Misschien staat u ergens met een standje op een kerstmarkt en is er ruimte voor wat folders of nieuwsbrieven over ons werk. Wij helpen u graag.
- ♥ Kunstenaars die hun schilderwerk, kaarten, tassen, kussens verkopen en soms workshops geven met een bijdrage voor het goede doel zijn o.a. [www.naomivanderwindt.nl/missie/goede-doelen](http://www.naomivanderwindt.nl/missie/goede-doelen), [nl-nl.facebook.com/sjoukje.gnieuwk](https://nl-nl.facebook.com/sjoukje.gnieuwk)
- ♥ Misschien heeft u zelf wel een mooi talent of een geweldig idee voor wat u zou kunnen gaan doen. We vinden het juist erg leuk als u met een origineel idee komt of een unieke actie weet te verzinnen!



**Kortom allerlei ideeën om ons werk onder kinderen die in kwetsbare omstandigheden leven bekend te maken en fondsen te werven.**

**Geen woorden genoeg om u voor al uw inzet te bedanken!**

**Laat het ons weten wanneer we u kunnen helpen met het verstrekken van informatiemateriaal!**

**Zo maakt u met uw actie echt een verschil in de levens van kinderen in nood.**

## DE ARK IN ZUILICHEM

De kinderen van groep 8 van de pcb-school De Ark in Zuilichem hebben dit jaar Hart voor Kinderen als jaardoel gekozen. Ze zijn actief in de weer geweest met een sponsorloop en een kerstviering. De leerlingen gingen eerst met intekenlijsten op pad, op de dag zelf werd er fanatiek gerend en werd er maar liefst € 2.608 opgehaald. Wauwwww. Wat een geweldige opbrengst. We mogen dit geld gebruiken om de kinderen van de Masuliita school in Oeganda te helpen zodat zij ook naar school kunnen gaan.



**ALLE LEERLINGEN VAN GROEP 8 DANK JULIE WEL!!!**

## STICHTING O.P.A.

Ruim 45 jaar geleden is O.P.A. opgericht vanuit de Hervormde Gemeente, die middelen nodig had om de kerk te restaureren. Stichting O.P.A. (Oud Papier Aktie) Linschoten is een enthousiaste club van 35 vrijwilligers die heel actief is met het inzamelen van oud papier (en karton) voor hergebruik van grondstoffen. Met de opbrengst ondersteunen ze goede doelen en ook Hart voor Kinderen mocht een bedrag van € 400,00 voor de kinderen ontvangen.



**WE WILLEN ALLE VRIJWILLIGERS HEEL HARTELIJK BEDANKEN.**



# Samen Gods liefde doorgeven aan kinderen

Schenken en nalaten  
aan Hart voor Kinderen

**UW NALATENSCHAP  
GEEFT KINDEREN  
EEN NIEUWE TOEKOMST**

Voor info: 035-7721104  
[www.hartvoorkinderen.nl](http://www.hartvoorkinderen.nl)

**COLOFON**

16<sup>e</sup> jaargang nummer 3  
December 2024

**HART**  
VOOR  
KINDEREN

Stichting Hart voor Kinderen is een hulporganisatie die zich inzet voor thuisloze, verlaten, kwetsbare kinderen in zeer moeilijke levensomstandigheden.

Zo werken wij: Snelle effectieve hulp - Snelle meetbare impact - Hulp bij zelfredzaamheid - Geen dure transporten - Hulpgoederen worden ter plaatse gekocht - Samenwerking met lokale gescreende organisaties - ongesalarieerde directeur - Geen dure organisatie of dure kantoren

Deze nieuwsbrief is gesponsord en wordt 1 tot 3 maal per jaar gratis verspreid. Onze e-mail nieuwsbrief sturen we met enige regelmaat. Geïnteresseerd? Stuur uw emailadres dan naar: [info@hartvoorkinderen.nl](mailto:info@hartvoorkinderen.nl)

#### CONTACT ALGEMEEN

Postadres: Postbus 160 – 1250 AD Laren  
Telefoon: **035-7721104**  
Emailadres: [info@hartvoorkinderen.nl](mailto:info@hartvoorkinderen.nl)  
Website: [www.hartvoorkinderen.nl](http://www.hartvoorkinderen.nl)

#### GIFTEN

Giften voor Stichting Hart voor Kinderen kunnen worden overgemaakt naar:

ING bank: NL41 INGB 000 000 4520

Maandelijkse donateurs ontvangen 1 x per jaar een voortgangsrapport over het gesponsorde gezin/kind.

#### EINDREDACTIE:

Erna Neuteboom - Louis Pool

#### VORMGEVING & DRUK:

Vanderperk groep

#### FOTOGRAFIE:

Justin Heyl, Louis Pool, Madina Ubuule, Tamara Maat

#### KEURMERKEN

- CBF - Centraal Bureau voor Fondsenwerving
- ANBI - RSIN nummer: 8195.25.339

Giften zijn fiscaal aftrekbaar en 100% aftrekbaar bij een periodieke schenking

KvK nummer: 32136226

Copyright © 2024 Stichting Hart voor Kinderen  
Afbeeldingen van kinderen zijn privacygevoelig en beschermd en mogen alleen worden gebruikt na schriftelijke toestemming.

Langs deze weg willen we iedere donateur bedanken die i.v.m. het ontbreken van hun adres door ons niet persoonlijk bedankt kon worden. Vermeld a.u.b. bij uw giften uw postcode en huisnummer of uw emailadres. We zijn u zeer erkentelijk.

**Gun uw nieuwsbrief een  
nieuwe bestemming.  
Gooi 'm niet weg maar  
geef deze door!**

*Volg Hart voor Kinderen  
op de sociale media  
voor de meest actuele  
informatie.*



f [stichtinghartvoorkinderen](https://www.facebook.com/stichtinghartvoorkinderen)  
@HartvoorKinderen  
hartvoorkinderen

# NAMENS ALLE KINDEREN MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR!

Hart voor Kinderen zet zich wereldwijd in voor kinderen in kwetsbare omstandigheden. We werken kleinschalig waardoor er op korte termijn zichtbare resultaten te zien zijn. Dit doet zij door middel van het op incidentele basis bieden van noodhulp en op structurele basis bieden van onderdak, voedsel, kleding, medicatie en scholing.

Speerpunten bij ons werk zijn: kinderopvang, armoedebestrijding, onderwijs en zelfredzaamheid.

Duizenden kinderen wereldwijd  
werden gezegend door uw  
ontferming en barmhartigheid!!

## DANK U WEL.



INCIDENTELE HULPPROJECTEN



SCHOOLFONDS-ONDERWIJS



MICROKREDIET



GEZIN SPONSORING



NOODHULP-VOEDSELPAKKETTEN



KIND SPONSORING

